

Wat is de Koran?

Het Woord van God

De Koran is het letterlijke woord van God, de Almachtige (Allah in het Arabisch), geopenbaard aan de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) door de engel Gabriël.

“De openbaring van dit Boek is van Allah, de Almachtige, de Alwijze.” Koran 39:1

Begeleiding voor de Mensheid

De Koran is *“een leidraad voor de mensheid ... en het onderscheid (tussen goed en kwaad).” Koran 2:185*

Het geeft richting aan de mensheid en helpt te oordelen tussen goed en kwaad, zonder dit Boek lijdt de mens aan verlies.

De Laatste Openbaring

De Koran is het laatste Schrift dat geopenbaard is door Allah (God), het bevestigt de weinige waarheden die uit eerdere geschriften over gebleven is. Ook weerlegt en corrigeert het de verzinsels en toevoegingen die erin zijn geslopen in de huidige versies van dergelijke geschriften.

“O jullie aan wie het Boek is gegeven, geloof in datgene wat Wij hebben neer gezonden (aan Mohammed), ter bevestiging van datgene wat met jullie is.” Koran 4:47

Hoe werd de Koran geopenbaard?

De Koran werd geopenbaard aan Mohammed (vrede zij met hem) en bestaat alleen in de taal waarin het werd geopenbaard - Arabisch. Echter, is de vertaling van de betekenis van de koran beschikbaar in vele talen.

De Koran is niet naar beneden gezonden als compleet boek in één openbaring; de openbaring nam een periode van 23 jaar in beslag.

Daarom is het essentieel om te weten in welke omstandigheden de verzen werden geopenbaard, om een goed begrip van de koran te hebben; anders zou zijn leer verkeerd begrepen worden.

Hoe weet ik dat het van God is?

Inhoud

De Koran is de enige religieuze tekst die in loop van een langere periode, zo zuiver is als de dag dat het werd geopenbaard. Niets is toegevoegd, verwijderd of gewijzigd, sinds de openbaring meer dan 1400 jaar geleden.

Niet alleen is de Koran bewaard gebleven in de geschreven vorm, maar ook in de harten van mannen, vrouwen en kinderen. Vandaag de dag hebben miljoenen mensen de Koran gememoriseerd van kaft tot kaft.

Wetenschappelijke wonderen

De Koran is niet tegenstrijdig met de moderne wetenschap, maar het ondersteunt het eerder. Een van de meest opmerkelijke aspecten van de Koran is dat het veel verzen bevat die een natuurlijk verschijnsel nauwkeurig beschrijft van verschillende gebieden, zoals embryologie, meteorologie, astronomie, geologie en oceanografie. Wetenschappers hebben haar beschrijvingen ontdekt, voor een boek dat dateert uit de 7e eeuw.

“Weldra zullen Wij hun Onze tekenen in henzelf en over afgelegen streken tonen, tot het hun duidelijk wordt dat dit de Waarheid is.” Koran 41:53

In feite zijn veel van de in de Koran genoemde wetenschappelijke wonderen pas onlangs ontdekt door de moderne vooruitgang van technologische apparatuur. Overweeg het volgende:

- De Koran geeft een uitvoerige beschrijving van de ontwikkeling van het menselijk embryo. Deze gegevens waren niet bekend voor de wetenschappelijk tot voor kort.
- De Koran stelt dat de astronomische objecten (sterren, planeten, manen etc ...) allemaal gevormd zijn uit wolken van stof. Voorheen onbekend, dit is nu uitgegroeid tot een onbetwiste principe van de moderne kosmologie.
- De moderne wetenschap heeft het bestaan van barrières ontdekt die het mogelijk maken twee zeeën te voldoen met behoud van hun eigen temperatuur, dichtheid en het zoutgehalte.

“Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) neergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.” Koran 15:09

Deze tekenen van God zijn duidelijk in de Koran vermeld die meer dan 1400 jaar geleden geopenbaard is.

Uniciteit

Sinds zijn openbaring, is geen enkele persoon in staat geweest om één enkel hoofdstuk, zoals dat van de Koran te produceren in zijn schoonheid, welsprekendheid, pracht, wijsheid, profetieën en andere attributen.

“En, indien je in twijfel bent omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard, probeer dan een dergelijk hoofdstuk voort te brengen en roep jouw helpers buiten God, als je waarachtig bent.” Koran 2:23

De mensen die de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) afwezen, faalde in deze uitdaging, ook al waren ze zeer welsprekend in de taal van de Koran. Deze uitdaging is onbeantwoord gebleven tot op de dag van vandaag.

Geen Tegenstrijdigheden

Wanneer mensen schrijven, zijn ze gebonden aan fouten, zowel in de spelling en grammatica, als tegenstrijdige verklaringen, onjuiste feiten, weglaten van informatie, en andere verschillende fouten.

De Koran heeft geen tegenstrijdigheden - zij het in wetenschappelijke verklaringen van de watercyclus, embryologie, geologie en kosmologie; als historische feiten en gebeurtenissen; of profetieën.

Kon Mohammed het niet geschreven hebben?

“En deze Koran is niet zoals ooit zou worden geproduceerd door een ander dan Allah.” Koran 10:37

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) was in de geschiedenis bekend als analfabeet; hij kon niet lezen of schrijven. Hij was niet opgeleid in de wetenschappelijke en historische nauwkeurigheid, noch de literaire schoonheid uit dit prachtige boek. De precisie van de historische vertellingen van vorige volkeren en beschavingen die vermeld staan in de Koran, zijn ook te groot om door een man geschreven te worden.

“Was het van een ander dan Allah geweest, dan zouden zij zeker veel hebben tegenstrijdigheden gevonden in het (de Koran).” Koran 4:82

Doel van de Openbaring

Te geloven in één ware God

“En uw God is één God. Er is geen god dan Hij, de Barmhartige, de Genadevolle.” Koran 2:163

Het meest belangrijke onderwerp in de hele Koran is het geloof in de ene, ware God. God vertelt ons dat Hij geen partner, zoon of gelijke heeft, en dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij. Niets is te vergelijken met God en geen van Zijn scheppingen lijken op Hem. De Koran verwerpt ook het idee van het toekennen van menselijke eigenschappen en beperkingen aan God.

Om alle valse goden te verwerpen

“En aanbidt Allah en associeer niemand met Hem.” Koran 4:36

Omdat Allah de Enige is die de aanbeding waardig is, moeten valse goden worden afgewezen. De Koran verwerpt ook het idee van het toekennen van goddelijke eigenschappen aan iets of iemand anders dan Allah.

Om verhalen te vertellen uit het verleden

De koran bevat veel verhalen met nuttige lessen, met inbegrip van de waargebeurde verhalen van voorgaande Profeten, zoals Adam, Noach, Abraham, Jezus en Mozes. Over deze verhalen zegt Allah, *“Inderdaad in hun verhalen, is er een les voor mensen van begrip.” Koran 12:111*

Om ons te herinneren aan de Dag des Oordeels

Dit nobele Boek herinnert ons eraan dat iedereen de dood zal proeven en dat we voor verantwoording gehouden worden voor al onze handelingen en gezegden: *“Wij zullen schalen van rechtvaardigheid zetten voor de Dag des Oordeels, zodat geen ziel onrecht wordt aangedaan.” Koran 21:47*

Om het doel van het leven te vervullen

Belangrijk is dat de koran leert wat het doel van het leven is: om God alleen te aanbidden en het leven te leven volgens de door Hem voorgeschreven manier. In de islam bevat de aanbeding een veelomvattende term die alle handelingen en uitspraken bevat waar Allah van houdt en tevreden mee is. Daarom aanbidden moslims Allah met het gehoorzamen van Hem en het doel van het leven te vervullen. Voorbeelden van aanbeding van de Koran:

Om te bidden: *“O jullie die geloven! Buig en werpt je ter aarde,*

en aanbidt uw Heer, opdat je mag slagen.” Koran 22:77

Om te geven aan een goed doel: *“...gehoorzaamt en geeft weg, dat is beter voor u. En degenen die voor eigen vrekkingheid zijn behoed zullen slagen.” Koran 64:16*

Om eerlijk te zijn: *“Bedek de Waarheid niet met onwaarheid, verbergt noch de waarheid als je weet (wat het is).” Koran 2:42*

Om bescheiden te zijn: *“Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken.” Koran 24:30-31*

Om dankbaar zijn: *“En God bracht jullie uit de buiken van jullie moeders voort terwijl jullie niets wisten en gaf u oren, ogen en een hart, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.” Koran 16:78*

Om gewoon te zijn: *“O jullie die geloven! Sta stevig voor rechtvaardigheid, als getuigen van God, zelfs als het tegen uzelf, of uw ouders of uw verwanten, en of het (tegen) rijk of arm is...” Koran 4:135*

Om geduldig te zijn: *“En wees standvastig, voorzeker, God doet het loon der rechtvaardigen niet verloren gaan.” Koran 11:115*

Om goed te doen: *“Allah heeft beloofd aan degenen die geloven en goede daden verrichten (dat) zij vergiffenis en een grote beloning zullen hebben.” Koran 5:9*

Conclusie

Samengevat, de Koran leert de mensheid hoe ze de ene ware God moeten aanbidden, vandaar dat het vervullen van het doel hier op de aarde succes meebrengt in deze wereld en het Hiernamaals.

“Voorwaar, Wij hebben in Waarheid het Boek voor de mensen aan jou neergezonden. Wie dan de Leiding aanvaardt; het is ten gunste van zichzelf; maar wie dwaalt; hij dwaalt slechts tegen zichzelf. En jij (o Mohammed) bent geen verantwoordelijke over hen.” Koran 39:41

Ben je jezelf niet verschuldigd om dit Nobele Boek te lezen?

Voor meer informatie en andere flyers

w islam-blog.nl e preciousdawah@gmail.com

De Koran

De laatste openbaring aan de mensheid

de basis
leren

islamicpamphlets.com